



Laat je dopen

Waarom? Wie?
Hoe? Wanneer?
Wat zegt de Bijbel?

PAROUSIA
EVANGELISCHE GEMEENTE
PAROUSIA ZOETERMEER



Waarom gedoopt worden?

1. Omdat je het voorbeeld van Jezus Christus wilt volgen.

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. (Markus 1:9)

2. Omdat Christus het opdroeg.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mattheüs 28:19-20)

3. Omdat je dan laat zien dat je een gelovige bent.

Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen. (Handelingen 18:8)

4. Omdat je dan, gehoorzaam aan Christus' opdracht, laat zien dat je Hem kent.

Dat wij God kennen, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. (1 Johannes 2:3)

De betekenis van de doop

1. Het is een beeld van Christus' begrafenis en opstanding.

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven...: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat. (1 Corinthiërs 15:3-4)

Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. (Kolossenzen 2:12)

2. Het is een zichtbaar teken van je nieuwe leven als christen.

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (2 Korinthiërs 5:17)

We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6:4)

De doop maakt je niet tot een christen, maar laat zien dat je al een gelovige bent! Niet de doop 'redt' je, maar je *geloof* in Jezus Christus.

De doop kun je vergelijken met de trouwring, die na de huwelijksvoltrekking aan je vinger wordt geschoven. Het is het *zichtbare symbool* van de toewijding van je hart.

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. (Efeziërs 2:8-9)

Hoe moeten we gedoopt worden?

1. Net zoals Jezus: door onderdompeling.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. (Mattheüs 3:16)

2. Dopen *betekent* onderdompelen.

Het Griekse werkwoord *baptizo*, dat wij vertalen met 'dopen', betekent ook letterlijk: *indopen* of: *onderdompelen*.

3. Onderdompelen is de *bijbelse* manier van dopen.

Elke doop die in de Bijbel wordt beschreven, vond plaats door onderdompeling. Bijvoorbeeld: *... en beiden liepen het water in... waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen...* (Handelingen 8:38-39)

4. De symboliek is duidelijk

Onderdompelen in water is ook de duidelijkste manier om een begrafenis en een opstanding uit te beelden. Diverse kerkvaders stemden daar al mee in:

Maarten Luther: "Ik vind dat mensen die gedoopt worden volledig moeten worden ondergedompeld, zoals het woord ook betekent, waardoor het geheimenis wordt geopenbaard."

Johannes Calvijn: "Het woord 'dopen' betekent 'onderdompelen'. Het is duidelijk dat onderdompeling in de eerste gemeenten werd gepraktiseerd."

John Wesley: "Met Hem begraven, verwijst naar de doop door onderdompeling, zoals in de eerste gemeenten gewoonte was."

Wie moeten gedoopt worden?

Jezus Christus heeft gezegd: *Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.* (Markus 16:16)

Ieder die Jezus Christus aanneemt (in Hem gaat geloven), moet zich dus laten dopen. Dat zien we dan ook in Handelingen diverse malen gebeuren:

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen. (Handelingen 2:41)

Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. (Handelingen 8:12)

Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. (Handelingen 8:13)

En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis, en vele van de Korintiërs, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen. (Handelingen 18:8)

De enige voorwaarde om gedoopt te worden, is het geloof in Jezus Christus. Kinderen mogen dan ook pas gedoopt worden als zij oud genoeg zijn om het te begrijpen en *persoonlijk* in Jezus Christus geloven.

Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof (= persoonlijk) gerechtvaardigd wordt... (Romeinen 3:28)

In onze gemeente dient men ten minste 14 jaar oud te zijn voor de doop.

Wanneer moeten wij gedoopt worden?

Zodra je tot geloof bent gekomen! Stel het niet uit.

Op een gegeven ogenblik reden zij langs een water. "Kijk," zei de Ethiopiër, "*daar is water. Wat is erop tegen mij te dopen?*"

Filippus antwoordde: "*Als u met uw hele hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen.*" Hij zei daarop: "*Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.*" Vervolgens liet hij de wagen stilsthouden en ging samen met Filippus het water in en Filippus doopte hem. (Handelingen 8:36-38)

Maar.... ik ben als kind al gedoopt.

Onze gemeente adviseert je te laten dopen als je bewust tot geloof in Jezus Christus bent gekomen en je nog niet eerder door onderdompeling bent gedoopt.

Dat doet niets af van de waarde van een eventuele kinderdoop voor je ouders, die daarmee destijds aan het doopvont beloofden hun kind naar Gods wil op te voeden. De doop door onderdompeling is een *persoonlijke* zaak, die volgt op de *bewuste* keuze om de Heer te willen volgen.

De doopdienst

Aan het begin van een doopdienst zal de voorganger in een preek kort uitleggen wat de doop betekent. Daarna word je (en de andere dopelingen) voorgesteld en krijg je de gelegenheid iets te vertellen over je beslissing om je te laten dopen. Dat mag heel kort zijn. Daarna ga je in waterbassin om gedoopt te worden.

Het dopen gebeurt met de woorden: "Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in Jezus' naam." Daarna word je gedoopt. Meestal zingt de gemeente dan een lied, dat je zelf hebt uitgekozen om na de doop te zingen. Vervolgens kun je het waterbassin verlaten om je om te kleden.

Enkele praktische tips

Als je overweegt je te laten dopen, volgen hier enkele praktische tips.

1. Lees deze folder goed door en zoek de bijbelteksten in je bijbel op. Lees ze in hun verband.
2. Geef je op voor de eerstvolgende doopstudie. Gebruik hiervoor het 'gele kaartje', waarvan er altijd wel exemplaren op de balie in ons kerkgebouw liggen. Via het gemeentenuws (ons blad Outlook en de website) wordt op tijd bekendgemaakt waar en wanneer deze doopstudie wordt gehouden. Deze studie is vrijblijvend en kun je ook volgen als je nog geen besluit hebt genomen om je te laten dopen. Wij dringen niet aan, het is uiteindelijk een besluit dat je zelf moet nemen.
3. Als je naar de doopstudie gaat, neem dan je bijbel mee, een pen en schrijfpapier om aantekeningen te maken.
4. Als je je wilt laten dopen, ga dan naar de doopvoorbereidingsavond. Op die avond worden praktische instructies gegeven voor de doop (wat je moet meenemen etc.) en helpen we je ook met het opstellen van een kort getuigenis.

5. Kom op tijd naar de dienst. Diverse medewerkers helpen ons bij alle praktische zaken, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het verloop. Probeer te genieten van deze bijzondere dienst! We zullen ook vóór aanvang van de dienst samen bidden met de dopelingen en er wordt ook altijd een foto gemaakt.
6. Er zal voor jou na de doopdienst een tafeltje gereserveerd zijn, waar je samen met je familie en vrienden nog even kunt napraten. Koffie en thee worden aan je tafeltje geserveerd.
7. Van de voorganger ontvang je nog een 'doopcertificaat'.

Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze folder, neem dan contact op met één van de voorgangers.